

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώννα

25^{ης} Μαρτίου & Γρ. Λαμπράκη γωνία Τηλ.
24920-33317

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ



15 ΙΟΥΝ-15 ΣΕΠ 2014

<http://summer.futurelibrary.gr>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

17 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί

Ξεκινάμε να γνωρίσουμε τους αντίθετους κόσμους

Σκέψου κάτι και το αντίθετό του κι έλα στη βιβ/κη να γεμίσουμε ένα μεγάλο χαρτί με όλα τα αντίθετα χρώματα, χαρακτήρες, συναισθήματα, πράξεις!!!!

Το παιχνίδι των καινούριων βιβλίων

Ελάτε να γνωρίσουμε τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης παίζοντας:μαντεύουμε τους τίτλους, κάνουμε παντομίμα, ξεχωρίζουμε τις εικόνες, ξεφυλλίζουμε τις σελίδες.

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

19 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα των δυνατών και των αδύναμων

Ψηφίζουμε για τον πιο δυνατό ήρωα των ιστοριών. Γνωρίζουμε τους δυνατούς ήρωες στις ιστορίες και τα παραμύθια και αποφασίζουμε ποιος είναι ο πιο δυνατός.

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

20 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα του όμορφου και του άσχημου

Η ιστορία του ασημόπαπου. Διαβάζουμε την ιστορία του Χάνς Κρίστιαν Αντερσεν, Ασημόπαπο και ξεχωρίζουμε τις περιγραφές της ομορφιάς και της ασχήμιας. Χαρτογραφούμε τους αντίθετους κόσμους του όμορφου και άσχημου.

Με την εικαστικό Ζωή Καραμαλίγκα

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

24 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα του άγριου και του ήμερου. Που κατοικούν τα άγρια τέρατα;

Διαβάζουμε το βιβλίο του Μωρίς Σεντάκ, Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέρατα και φτιάχνουμε ένα χάρτη που περιλαμβάνει το δωμάτιο του Μάξ, τον ωκεανό που ταξίδεψε και τη χώρα των άγριων τεράτων.

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

26 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα του πάνω-κάτω, του μπρος-πίσω, του αριστερά-δεξιά

Βγαίνουμε έξω από τη Βιβλιοθήκη και περιγράφουμε στο σημειωματάριό μας ότι βλέπουμε μπροστά και πίσω μας, πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά μας.

Για παιδιά 7-12 ετών στην αυλή της βιβλιοθήκης.



ΟΤΙ ΚΙ ΑΝ
ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ
ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ
ΑΝΙΘΕΤΟ!



27 Ιουνίου, 11:00-1:00 το πρωί

Η μέρα του πριν και του μετά

Διαβάζουμε μια ιστορία και μετά ζωγραφίζουμε και βάζουμε τα γεγονότα στη σωστή σειρά.

Με την Νηπιαγωγό Ιωάννα Σκανιακού

Για παιδιά 5 και άνω στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

1 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί

ΑΝ-ΘΕ-ΣΗ-ΤΙ;

Εχεις νιώσει γίγαντας; Εχεις ακούσει το θόρυβο της νύχτας; Εχεις κολυμπήσει στο βυθό; Ελα να δεις ποιοι τα έχουν καταφέρει όλα αυτά και να βρεις που κρύβεται η ΑΝ-ΘΕ-ΣΗ-ΤΙ;

Με τη Βάλλια Στεργιώτη ειδική στη μελέτη Περιβάλλοντος

Για παιδιά 9-12 ετών χωρίς προεγγραφή στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

3 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα των σκληρών και των μαλακών- η μέρα των σκαντζόχοιρων

Διαβάζουμε τα βιβλία της Ελένης Πριοβόλου, Ο Τρυφεράκανθος και της Ιωάννας Γιαννακοπούλου, ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να φοβηθεί και στο τέλος φτιάχνουμε το δικό μας ακαντζόχοιρο.

Για παιδιά 5 ετών και άνω στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

4 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα της τάξης και της ακαταστασίας- η μέρα της ταξινόμησης

Ταξινομούμε με διάφορους τρόπους, τα παιδιά, τα βιβλία, τα αντικείμενα, τα παιχνίδια της βιβλιοθήκης.

Για παιδιά 5 ετών και άνω στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

7 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί

Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο

Βγαίνουμε έξω από τη βιβλιοθήκη και ανακαλύπτουμε στη γειτονιά ένα κόσμο αντιθέτων που ορίζει το φυσικό μας περιβάλλον.

Για παιδιά από 7 ετών και άνω στην αυλή και στο πάρκο της βιβλιοθήκης.

9 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα της γνώσης κι όχι της αμάθειας. Το κουτί των ζώων

Φτιάχνουμε ένα κουτί με γνώσεις από τα βιβλία για τη ζωή των ζώων

Για παιδιά 7 ετών και άνω στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

11 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί

Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους

Σχεδιάζουμε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις χώρες όλων των αντίθετων κόσμων τους δρόμους για να ταξιδέψεις από τον ένα κόσμο στον άλλον τους κατοίκους που ζούν σε κάθε χώρα, τα βιβλία που διαβάζουν και τις ιστορίες που αφηγούνται.

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

19 Αυγούστου, 10:00-12:00 το πρωί

Μέρες Μουσικής

Με τα μουσικά όργανα της βιβλιοθήκης φτιάχνουμε μικρές συνθέσεις και τραγούδια και ορίζουμε τους ήχους και τη σιωπή, τη μελωδία και τον θόρυβο, το ρυθμό και την αρρυθμία.

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

21 Αυγούστου, 10:00-12:00 το πρωί

Οι αντίθετοι κόσμοι της Φυσικής

Ανοίγουμε το βαλιτσάκι με τα όργανα φυσικής και πειραματιζόμαστε με το φως και το σκοτάδι, το μέσα και το έξω, το πραγματικό και το φανταστικό, το φυσικό και το τεχνητό.

Για παιδιά 8-12 ετών στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

22 Αυγούστου, 10:00-11:00 το πρωί

Η μέρα του κρύου και του ζεστού. Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Πειράματα φυσικής για να εξερευνήσουμε το φαινόμενο του ζεστού και του κρύου.

Για παιδιά από 6 και άνω στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

21 εκδηλώσεις Δημιουργικής απασχόλησης, ρυθμού, πειραμάτων, μουσικής!!!

25 Αυγούστου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα του αγοράζω και του πουλάω

Η βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε μαγαζάκι και είστε όλοι προσκαλεσμένοι να αγοράσετε τις χειροτεχνίες που έχουμε φτιάξει. Με τα κέρδη θα πιάσουμε όλοι πορτοκαλάδες!

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

27 Αυγούστου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα για γέλια και για κλάματα

Πρώτα τα γέλια! Διαβάζουμε την ιστορία του θείου της Μαίρη Πόππινς με το γέλαστικό αέριο από το βιβλίο της Π.Λ. Τράβερς και κατόπιν παίζουμε το παιχνίδι του διακόπτη του γέλιου. Γελάμε με την ψυχή μας!

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

29 Αυγούστου, 10:00-11:30 το πρωί

Η μέρα για γέλια και για κλάματα

Υστερα τα κλάματα... Διαβάζουμε για τη λίμνη των δακρύων από το βιβλίο του Λιούις Κάρολ, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και κατόπιν αφηγούμαστε πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες δακρύων.

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

30 Αυγούστου, 10:00-12:00 το πρωί

Το μομπίλ των βιβλίων

Κατασκευάζουμε ένα μομπίλ βιβλιοδεσίας που θα περιλαμβάνει τους ήρωες, τα αντίθετα και τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τους αντίθετους κόσμους...

Με τους εκπαιδευτικούς Σωτήρη Μπλάνα και Λαμπρινή Τσαρούχα

Για όλα τα παιδιά στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης

1 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί

Η μέρα από ψηλά και από χαμηλά

Εργαστήρι φωτογραφίας. Θα πάρουμε φωτογραφίες με οπτική από πάνω προς τα κάτω και με οπτική από κάτω προς τα πάνω. Πως φαίνονται τα πράγματα στη μία και στην άλλη περίπτωση

Με τη Μαρία Καπουρτζίδου

Για παιδιά από 8 ετών και άνω στο Αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης.

4 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί

Μουσικές φωνούλες

Ανοίγουμε το μουσικό μαγικό βαλιτσάκι, συνθέτουμε τραγουδάκια και παίζουμε μουσικά παιχνίδια με αντίθετες φωνές.

Με τους Μουσικούς Χριστίνα Αρσένου και Νικολέτα Κουκουλοπούλου

Για όλα τα παιδιά στο πάρκο της Βιβλιοθήκης του Αμπελώνα.



ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
STAVROS NIARCHOS
FOUNDATION